

Ik zal genezing brengen!
Serie: Wat leerde Jezus ons eigenlijk?

Zowel Johan, als ook Jeanne en Philip hebben in hun prediking laten zien hoe de komst van Jezus alles veranderd heeft. De komst van Jezus heeft het denken over God veranderd, heeft ons kennen van God veranderd.

God is niet veranderd. God verandert nooit. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en ook morgen. Zijn karakter, zijn wezen is onveranderlijk: *'Ik ben die ik ben'*.

Maar ons denken over God, *dat* is veranderd.

Johannes 1

¹⁸Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Hebreeën 1

³Door Gods Zoon weten we hoe machtig God is. Door hem weten we wie God is.

God is een voorspelbaar goede God. Hij is niet onberekenbaar of humeurig.

God is toegewijd aan zijn kinderen, Hij is toegewijd aan zijn schepping.

Niet alleen jij en ik zijn *'kinderen van God'*. Ook jouw ongelovige buurman of buurvrouw, jouw ongelovige collega is een *'kind van God'*.

Natuurlijk is er een verschil. Jij en ik, wij weten dat deel zijn van Gods familie.

We zijn, heel bewust, leerlingen van Jezus.

Ongelovige mensen weten niet dat ze een Vader in de hemel hebben. Sommigen ontkennen dit soms zelfs krachtig. Ze zijn *'kinderen van God'*, door hem gemaakt, gewild en geliefd, maar weten dit nog niet.

Efeze 1

4In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,

Het is Gods verlangen dat wij Hem leren kennen. In de grondtekst, in het Grieks wordt gesproken over *'adoptie'*. Gods verlangen is om *al die miljarden weeskinderen* te adopteren in zijn gezin. Hij houdt van iedereen, gelovig en ongelovig! We zijn bevoorrecht, dat we Hem nu al mogen leren kennen. Dat we nu al mogen leven met Hem.

Het is altijd Gods verlangen geweest dat wij zouden delen in zijn leven. En dankzij Jezus komst, dankzij de mensenzoon, is dat weer mogelijk geworden. Jezus zei het, vlak voor zijn sterven, als volgt tegen zijn leerlingen:

Johannes 14

*15Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want **ik leef en ook jullie zullen leven. 20Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.***

Het is door de Heilige Geest dat we verbonden zijn met de Vader en met de Zoon: *'ik leef en ook jullie zullen leven'*

Wij delen in het leven van de drie-enige God.

Eén van mijn persoonlijke geloofsworstelingen is dat ik lang geloofd heb dat God niet echt blij met mij was. Ergens is dat, gedurende mijn opgroeien, in mijn systeem gekomen. Ik besepte me dat ik soms zelfzuchtig en egoïstisch was, dat ik soms weinig discipline had en weinig tijd aan God besteedde. Ik zag mijn eigen tekortkomingen naar anderen toe. Er ontstond daardoor een gevoel van tekortschieten. *God houdt dan misschien wel van mij, maar echt blij kan Hij niet met mij zijn...*

Het is een worsteling die nog weleens de kop opsteekt. Het is een hardnekkige leugen, de leugen dat Gods gevoelens voor mij bepaald worden door mijn gedrag...

Ondertussen weet ik dat dit een veel voorkomende worsteling is. Ik weet dat velen dit herkennen...

Ik weet ondertussen ook waar dit vandaan komt. Het heeft te maken met je Godsbeeld, met *mijn* Godsbeeld. In mijn geval moest mijn Godsbeeld veranderen. Ik geloofde. Misschien we onbewust, in een God die van mij verlangt (of eist) dat ik volgens zijn maatstaven zou leven. Een God die voortdurend mij beoordeelt en die blij is als ik het goed doe en ontstemd als ik fouten maak. En omdat ik voortdurend fouten maak, was er altijd dat benauwde, ietwat beschaamde gevoel. Mijn Godsbeeld bleek helemaal niet overeen te komen met wat Jezus ons leerde. En Jezus is de ultieme openbaring van wie God is.

Matteus 9

35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. 36 Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

Jezus keek vol medelijden, vol compassie. Niet boos of teleurgesteld. Hij zag het probleem van de mensheid: Hij zag *vermoeide schapen zonder herder*.

En Hij is vastberaden om, voor iedereen die dat wil, een herder te zijn.

Hij is vastberaden om, voor ieder dat wil, een bron van leven te zijn.

Hij begrijpt ons probleem. Hij weet wat er beschadigd is ons leven. Hij weet dat er herstel nodig is. Jezus is gekomen om herstel te brengen.

Ik hoorde een liedje dat voor mij goed het hart van God laat zien...

Liedje Coldplay – Fix you

*When you try your best but you don't succeed
When you get what you want but not what you need
When you feel so tired but you can't sleep
Stuck in reverse*

*When the tears come streaming down your face
'Cause you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to waste
What could it be worse?*

*Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you*

*But high up above or down below
When you are too in love to let it show
Oh but if you never try you'll never know
Just what you're worth*

*Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you*

*Tears come streaming down your face
When you lose something you cannot replace
oh and tears come streaming down your face
And I*

*Tears streaming down your face
I promise you I will learn from all my mistakes
oh and the tears streaming down your face
And I*

God is een God van Herstel! Hij is onze geneesheer.
Hij doet alles wat Hij kan om ons te 'fixen'.

Hij wil ons genezen omdat hij van ons houdt. Hij is bezorgd om ons. Hij wil dat 'ons lijden' stopt. (*zoals elke gezonde ouder dat voor zijn kind voelt*).
God begrijpt dat onze zonden, onze onvermogens, voortkomen uit ons isolement, uit onze eenzaamheid. God wil dat we gezond en gelukkig zijn.
Zijn motief is NIET om ons acceptabel genoeg te maken zodat hij trots op ons kan zijn en we waardig genoeg zijn om bij hem te komen...
God kent ons probleem als mensheid. In het boek Jesaja, 700 jaar voor Christus, zien we dat al in zijn omgang met het volk Israël.

Jesaja 57:18-19

*Ik heb gezien wat ze deden,
maar toch zal ik hen genezen, hen leiden
en hun barmhartigheid bewijzen.
Treurenden bied ik troostrijke woorden:
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
– zegt de HEER –, ik zal genezing brengen.*

*'Ik heb gezien wat ze deden' zegt de Heer...
Wat deden ze?
Dat lezen we in de voorafgaande verzen:*

Jesaja 57:4-8

*4Over wie maken jullie je zo vrolijk?
Tegen wie zetten jullie zo'n grote mond op,
naar wie steek je je tong uit?
Zijn jullie zelf geen kinderen uit zonde,
nageslacht van leugen en bedrog?
5Jullie hartstocht brandt onder terebinten,
onder elke bladerrijke boom.
Jullie slachten kinderen in de wadi's,
onder overhangende rotsen.
6Tussen de gladde stenen in de rivier
komen jullie zelf te liggen,
dat is je bestemming.*

*Daar heb je immers wijnooffers gebracht
en graanoffers opgedragen.
Zou ik om zulke mensen treuren?
7Je plaatste je bed op een hoogverheven berg,
je ging de berg op om een offer te brengen.
8Achter je deur en je deurpost
heb je je schandelijke tekens geplaatst.
Enz.*

Het volk Israel was ver afgedwaald:
Leugen, bedrog, kindermoord, afgodenoffers, overspel, enz.
Wat een leed, wat een verdriet doen mensen elkaar aan...
En Gods diagnose is: je bent ziek, je hebt genezing nodig!

Jesaja 57:18-19

*Ik heb gezien wat ze deden,
maar toch zal ik hen genezen, hen leiden
en hun barmhartigheid bewijzen.
Treurenden bied ik troostrijke woorden:
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
– zegt de HEER –, ik zal genezing brengen.*

Gods toewijding is enorm. Zelfs aan een volk dat *ongehoorzaam* is, dat onrecht uitoefent, dat alles doet wat slecht is, is hij toegewijd.
En laat er geen misverstand over bestaan: God haat onrecht.
Hij is een God van liefde. Hij lijdt mee met de onderdrukten.

Gods barmhartigheid betekent nooit het goedkeuren van het kwaad, het goedkeuren van onderdrukking, het goedkeuren van pijn die we elkaar aandoen.
God lijdt mee met ons, als wij lijden...

Maar God weet ook dat de bedrivers van onrecht, herstel nodig hebben. En Hij is toegewijd aan de mensheid, toegewijd aan de schepping.

Het is niet voor niets dat Jezus citeert uit Jesaja 61

Lucas 4

*18'De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19om een genadejaar van de Heer uit te roepen. '20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21Hij zei tegen hen: 'Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.'*

Jezus is degene die herstel brengt in een wereld vol gebroken mensen. Hij wil genezing brengen op de plaatsen waar wij verwond zijn. God is een barmhartig God. Hij sluit ons in zijn armen, inclusief onze gebreken/onvolmaaktheden en zonden.

We mogen zijn liefde ontvangen. In zijn omarming, in zijn liefde zit genezing verborgen. We zijn niet meer alleen.

En vanuit die liefde die we ontvangen, mogen we leren liefhebben. Vanuit de vergeving die we ontvangen, mogen we zelf vergeven.

Licht overwint duisternis. Liefde verdrijft onrecht.

Johannes 14

19...want ik leef en ook jullie zullen leven. 20Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.

--AMEN--